

Aart van der Waal: RSG-leerling van 1918-2010

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de RSG/het Hoeksch Lyceum interviewt Carla Beverwijk-Dijkman oud-leerlingen met een mooi verhaal.

Maar liefst vier generaties Aart van der Waal zijn leerling geweest van de HBS/RSG. Zij beslaan net niet de 100 jaar die de school bestaat. Wel heeft een kleinzoon/neef van de vier net zijn diploma op de school behaald, maar deze heeft een andere voor- en achternaam. Een gesprek met de drie Aarten die er nog zijn, is een bijzondere ervaring. Ze lijken heel verschillend maar de liefde en het wederzijds respect is duidelijk merkbaar. Ook hebben ze alle drie een voorliefde voor aardrijkskunde en geschiedenis.

De eerste Aart van der Waal (1906-1970) behoorde tot de eerste leerlingen van de HBS. Hij was de jongste van negen kinderen en hij mocht als enige naar de nieuwe school. Zijn oudste broer betaalde voor hem het school- en boekengeld. Helaas moest deze Aart in de vierde van school af omdat het financieel niet meer ging. Het ging niet alleen om de kosten maar er kwam ook minder geld binnen omdat hij niet mee kon werken in het tuindersbedrijf van zijn vader. Aart moet dit heel erg hebben gevonden want zijn vier kinderen werden verplicht naar de middelbare school te gaan. Op het gebied van leren stimuleerde hij zijn kinderen en kon alles. Zelf heeft hij veel plezier gehad van zijn vier jaar HBS. Hij werd boekhouder bij de Groenten- en Fruitveiling in Oud-Beijerland. In de avonden werkte hij bij een ander bedrijf om zijn kinderen maar niets te hoeven ontzeggen. Over zijn schooltijd vertelde hij niet veel. 14 dagen voor zijn AOW-uitkering overleed hij, 64 jaar oud.

De tweede Aart (1942) deed in 1955 toelatingsexamen HBS, daar was hij al op de lagere school met extra lessen op voorbereid. De school bestond toen uit 150 leerlingen (nu ca. 1250). Aart vond leren maar bijzaak, zijn prioriteit lag bij spelen op straat en sporten. Hij moest het eerste jaar dan ook overdoen. In dhr. De Liefde vond hij een geweldige gymdocent, soms mocht Aart zelfs zijn lessen aan de mulo-leerlingen waarnemen. Toch is Aart geen sportleraar geworden, maar werd hij zelfstandige in de financiële dienstverlening. Dit heeft hij 54 jaar met veel plezier gedaan. 'Naast de gymlessen herinner ik me vooral de lessen geschiedenis en aardrijkskunde van mevr. Van der Werve en dhr. De Rooij. En niet te vergeten de lessen Frans van dhr. Lodder, die als jong broekie voor de klas stond en dat uitstekend deed,' vertelt Van der Waal. 'Mijn beste vriend op school was de conciërge die me hielp als ik de klas was uitgestuurd. Onvergetelijk waren de sportdagen in Rotterdam, Middelharnis en Brielle (de laatste twee hadden exact hetzelfde schoolpand als bij ons). Op de fiets gingen wij met het pontje heen en als we te laat waren via de Barendrechtse brug weer terug.'

Aart drie (!969) ging in 1981 naar de RSG en heeft genoten van zijn tijd op school. 'Ik weet nog goed dat docenten zoals dhr. Nijssen in de klas pijp rookten. Ik moest regelmatig bij de conector zijn; met conciërge Batenburg had ik dan ook een goed contact door alle corvee die ik kreeg. Uiteindelijk ben ik in 4 havo van school gestuurd. Ik paste niet zo in het schoolsysteem. De docent Natuurkunde verwelkomde ons met: 'Beste jongelui, meer lui dan jong.' En ik riep toen: 'Dag ouderdom, meer dom dan oud', en dat werd niet gepikt. Ik heb in het volwassenonderwijs de havo en het vwo afgerond. Na een jaar Rechten ben ik als enige in de Hoeksche Waard beroepsvisser (paling) geworden.' Van der Waal heeft veel bestuursfuncties gehad binnen de visserij. In 2010 is hij zelfs benoemd tot Beroepsvisser van het Jaar, ook heeft hij gastcolleges gegeven op de universiteit van Wageningen en heeft hij zelfs in de New York Times gestaan.

De jongste Aart (1993) heeft in de jaren 2004-2010 het vwo gedaan. Hij vond school niet zo leuk: 'Het moest en daarom zat ik er, alleen aardrijkskunde vond ik interessant. Mijn favoriete docenten waren dhr. Gijben en dhr. Otte; hun aanpak was vrijer. Ik heb 6 jaar les gehad van mevr. Valkenburg (de

huidige rector); zij hield me goed in de gaten en is de enige die me er ooit heeft uitgestuurd omdat ik na herhaald aandringen iets niet had ingeleverd.' Aan buitenschoolse activiteiten deed hij liever niet mee. Na het vwo is deze Aart Aardwetenschappen gaan studeren. Deze studie heeft hij onlangs cum laude afgerond. Terugkijkend vinden ze alle drie dat ze op school een goede tijd hebben gehad en veel geleerd hebben. Ze dragen de school nog steeds een warm hart toe.